



עיתון פנימי לתלמידות בית ספר נט

# שליחותנו



על מה למדנו הטבוע? על הטאלה הזו בוודאי תהי"נה תשובות שונות ומגוונות. בכיתה א' למדו קריאה ובכיתה ז' נביא, באגף הבנים למדו גמרא ובאגף הבנות תנ"א, בבית הספר שלנו אומדים בפרק ד', ובבית ספר אחר עדיין לומדים את פרק ג'. אולם ישנו לימוד המאחד את כולנו, כל בני ובנות ישראל. זהו שיעור אותו לומדים כולנו יחד באותו קצב, לא משנה באיזו כיתה אנחנו והיכן אנו גרים. ניחשתן כבר? כמובן! לימוד ספר המצוות לרמב"ם. שיעור זה "סד הרבי במיוחד עבורנו הילדים, במטרה לאחד את כל ילדי ישראל בלימוד התורה. הטבוע חל יום הסתלקותו של הרמב"ם, זוהי ההזדמנות עבורנו להתחזק בהקפדה על לימוד הרמב"ם היומי ובכך נגרום יחד הרבה נחת רוח לרבי. שבת שלום!

## שליחות מסתורית

פרק ז'

**תקציר:** אברהם מגיע לבית משה דודו, שנראה ומתנהג כמו גוי, ולפתע נתקל בחדר דבר מה המזעזע אותו במיוחד

"אני לומד את התורה משום שאני נהנה מהחכמה שבה. אולם כיסוי הראש בא להראות יראת שמים, ולכן איני מכסה את ראשי משום שאיני מאמין כלל" דברים אלו הכאיבו כל כך לליבו של אברהם, אולם למרות הוויכוח שהתעורר ביניהם, ציווה משה על משרתו להכין עבור אברהם חדר ובו מיטה נוחה על מנת שיוכל להתארח בביתו.

אברהם הודה לדודו וסירב כמובן לקבל כל מאכל ומשקה. "יש לי כל מה שאני צריך" אמר "אני זקוק רק למקום ללון". לאחר תפילת ערבית, עלה אברהם על יצועו, כשלפתע שמע מחלוננו מרכבה המתקרבת אל הבית. המשך יבוא

על השולחן היה מונח כרך גמרא פתוח וניכר היה שבעל הבית למד מתוכו ממש כעת. אברהם הסתכל בהיסוס על דודו גלוי הראש, והתחיל לדבר על הסוגיא שבאותו עמוד. לתדהמתו, ניכרה התלהבות רבה בפניו המגושמות של הדוד והוא החל להתדיין עימו על הסוגיא כשהוא מפגין בקיאות והבנה רבה.

"הייתכן?" נחרד אברהם "כיצד אפשר ללמוד תורה בגילוי ראש?! כך יושב אתה, עם הכלב הרובץ לצידך, נהנה מבשר טריפה והוגה בתורה הקדושה? הרי אין סתירה גדולה מזו!"

"איני רואה בכך סתירה" השיב משה, הדוד הזקן,

# הצצו נט

אניגה



בכיתות ז', בית המקדש  
 כבר ממש חי מול עינינו!  
 אנו ממשיכות במלוא המרץ בפרוייקט  
 "בונים את המקדש" בו אנו מכירות לעומק,  
 ואף מלמדות בעצמנו, על כלי המקדש.  
 השבוע, במסגרת הפרוייקט, זכינו להרצאה מרתקת על  
 בתי המקדש מפי אורח מיוחד - שליח הרבי לקיסריה, הרב שמולביץ.



זוכרות את  
 הוועדות בכיתה ד'?  
 ועדת היצירה הפתיעה  
 אותנו השבוע עם יצירה  
 מעניינת שהיא גם משחק  
 על תאריכי החודש



מקוות ומייחלות שנזכה ללמוד על בית המקדש,  
 לא מספרים ולא מתמונות, אלא מראייה  
 מוחשית וגשמית בביאת משיח צדקנו!

## מזל טוב

